



## 5 Houx

**AFSTAND** Ongeveer 13km

**AARD VAN DE WEG** Boswegen en bospaden, soms een beetje steil. Een gedeelte van de wandeling over de Champalle-rotsen loopt over een onbeveiligd pad langs afgronden hoog boven de Maas. Kinderen hou je hier maar best kort bij de hand en mensen met hoogtevrees kunnen zich hier en daar ongemakkelijk voelen. Bij nat weer en bij hevige wind wordt dit gedeelte ten zeerste afgeraden.

**KAART** NGI 1/20.000 53/3-4

**TOERISTISCHE INFORMATIE** Le Syndicat d'Initiative d'Yvoir, Place de l'Hôtel de Ville 1, 5530 Yvoir; tel. +32(0)82/61.03.29

**VERTREK- EN EINDPUNT** In Houx, een klein en sympathiek dorp langs de Maas in de gemeente Yvoir. Tegenover de kleine Rue Collebert, tussen de kerk en het kasteel, is er een kleine parkeerplaats.

☛ Het Natuurreservaat van Champalle en Poilvache ligt langs de oevers van de Maas tussen Dinant en Namen. Prachtige kalkrotsen rijzen hoog boven de Maas op. Op de rotsen vind je zeer specifieke, kalkminnende flora waaronder de *buxus sempervirens*.

Boven op deze rotsen liggen de indrukwekkende burchtrüines van Poilvache. De burcht dateert uit de 12de eeuw en zou een rol gespeeld hebben in de legende van de vier Heemskinderen. De vereniging "Les Amis de Poilvache" onderhoudt de site en zorgt ervoor dat je een bezoek kan brengen aan de ruïnes, elk weekend van Pasen tot oktober en dagelijks in juli en augustus. De toegangsprijs bedraagt €2 per volwassene. Je kan vrij rondlopen op de 1,5ha grote ruïne, je krijgt een boekje mee met uitleg over de verschillende onderdelen van de burcht. De diepe waterput en de restanten van de verschillende torens spreken tot de verbeelding. Je kan er iets drinken,

bijvoorbeeld een kasteelbiertje, mogelijk blijf je op het schitterende terras veel langer zitten dan gepland. Een kilometer verwijderd van de burchruïnes van Poilvache, bovenop een andere rotskam, staan de overblijfselen van een machtige toren, la Tour de Géronsart.

In de twee delen van het natuurreservaat, Champalle en Poilvache, werden toeristische wandelpaden aangelegd. Het zijn mooie paden, boven op de kalksteenrotsen in Champalle en op de steile en beboste hellingen van Poilvache. Een mooi initiatief voor de wandelaar. Alleen wil men de toegang beperken tot deze bewegwijzerde paden. De auteur en bergwandelaar Ludo Van Lint stuurde de wandelaars in de jaren '90 in de klassieke wandelgids *Avontuurlijk wandelen in de Ardennen* ook op andere paden van het natuurreservaat met als gevolg een hevige polemiek met het Waalse *Département de la Nature et des Forêts*. Alhoewel de wandeling in latere edities van deze wandelgids grondig aangepast werd, vind je nog op verschillende plaatsen waarschuwingborden die de wandelaar dwingend verzoeken deze gids niet te gebruiken. Nu zou je kunnen denken dat het verbod ingegeven is door een grote bezorgdheid om het behoud de natuur en er enig begrip kunnen voor opbrengen. In dat geval kan je de overheid hoogstens een ongepast wantrouwen voor wandelaars verwijten. Maar de grootste delen van het natuurreservaat worden wel verhuurd voor loerjacht, het ganse jaar door. Zo is er geen sprake van wantrouwen maar van misplaatste minachting tegenover wandelaars. Enfin, het zal niet verbazen dat het niet eenvoudig is om in dit natuurreservaat een originele wandeling uit te stippelen. We hebben geprobeerd het maximaal mogelijke te halen uit de beschikbare paden. Het resultaat is een wandelparcours met een extreem grillige vorm en een aantal lussen. De voorgestelde wandeling door dit prachtig natuurreservaat, gecombineerd met een bezoek aan de ruïnes, kan je een mooie daguitstap bezorgen.

#### DE WANDELING

Je wandelt de Rue Collebert in, weg van de Maas. Net voor feestzaal Barthelemy sla je rechtsaf. Je volgt het pad dat links van de boerderij loopt. Aan een splitsing hou je links, het stijgende pad. Dat loopt een eind in de flank van de heuvel. Op een kruispunt van verschillende boswegen sla je

linksaf en wat verder opnieuw linksaf. Deze weg brengt je bij de ruïnes van de Tour de Géronsart (1). Na een bezoek aan de ruïnes kan je eventueel de bosweg nog wat verder volgen. Deze leidt door een prachtig bos. Maar vroeg of laat moet je rechtsomkeer maken en langs dezelfde weg terugwandelen tot bij de feestzaal.

Terug in Houx wandel je tussen nummers 12 en 7 een kasseiwegje in. Wat een sympathieke oude huisjes. Op het einde van het wegje volg je recht door het pad dat een prachtige vallei inloopt met links beneden een beekje. Na ongeveer 300 meter sla je linksaf. Je vindt op deze plaats overblijfselen van een dikke eik. Het pad steekt het beekje over en begint aan de andere kant aan een stevige klim. Het pad brengt je bij een parkeerplaats en een informatiebord. Neem hier de weg naar links die je bij de ruïnes van Poilvache (2) brengt.

Na een bezoek aan de ruïnes loop je even terug maar nog voor het informatiebord neem je een grasweg naar links die langs de ruïnes loopt. Je neemt het eerste zijpad naar rechts. Op het einde van dit pad kom je op een ander pad dat je naar links volgt. Het pad dat je nu volgt loopt naast een bredere bosweg aan je rechterhand. Na zeshonderd meter zie je een zijweg van de bredere weg, deze weg moet je nemen en je moet dus afdalen en de bredere weg oversteken.

De weg volgt de rand van een gekapt sparrenbos. Je let niet op zijwegen en je blijft deze weg volgen. Gaandeweg wordt hij steeds minder gebruikt en stijgt hij stevig. De weg eindigt op een asfaltwegje, dit is de toegangsweg tot de ruïnes van het kasteel van Poilvache. Volg deze asfaltweg naar links.

De weg loopt het bos uit. Een kleine vierhonderd meter voorbij de bosrand neem je de veldweg naar links. Op asfalt volg je verder naar links. Je wandelt nu evenwijdig met de N937 Yvoir-Ciney. Je blijft links van deze grote weg en je neemt de eerste aardeweg naar links. Deze leidt je het bos in en 400 meter verder bij een splitsing van paden in het bos. Neem hier het rechtse pad dat vlak in het bos loopt, richting 'Les Roches'. Je blijft recht door gaan tot op een kruispunt van paden, 700 meter verder. Het pad naar rechts loopt het bos uit maar je gaat recht door. Enkele meters verder sla je rechtsaf en je laat dus het pad naar de rotsen nog even links liggen, letterlijk. Let goed op, een paar tientallen meters verder moet je een klein pad naar links opgaan. Je volgt de

rode bewegwijzering op de bomen. Het pad over de rotskam is weinig gebruikt en loopt door buxusstruiken. Hier en daar zal je serieus moeten bukken, maar natuurlijk ga je door. Je steekt een ontboste strook over, onder een elektriciteitsleiding, en je gaat in dezelfde richting verder door het bos. Een beetje verder sta je voor een kloof, een oude steengroeve (3). Je volgt de rand van de kloof naar rechts en uit het bos daal je naar rechts af, in de richting van bijenkorven. Het dalende pad naar rechts loopt achter de brandweerkazerne van Yvoir en eindigt op de N937.

Rechtsaf en onmiddellijk weer rechtsaf, de stijgende asfaltweg richting 'Sur les Roches'. Je neemt het eerste zijpad rechts, een stijgend betonpad. Boven volg je de asfaltweg naar links door een saaie villawijk. Waar de straat naar links bocht ga je rechtdoor en enkele meters loop je naar rechts over een parkeerplaats. Bij een informatiebord vertrekt een pad, dat neem je. Het brengt je bij een jou reeds bekend kruispunt. Rechts en enkele meters verder links, dit keer neem je dus wel het pad dat je op de rotsen van Champalle (4) brengt. Je loopt over een echt bergpad, rechts uitgestrekte uitzichten op de Maasvallei. Hier en daar is het pad zeer smal en de afgrond diep. Je bent maar beter voorzichtig, zeker bij nat weer en wind. Je blijft het pad op de rotsen volgen. Op het einde, bij een bank van l'Etat Belge, draait het pad weg van de Maasvallei en het brengt je bij een kruispunt dat je reeds kent.

Sla dit keer scherp rechtsaf in een prachtig dalend pad. Prachtig verlaten is het hier. Beneden was er vroeger een weg die rechtdoor ging en waarmee je in de buurt van de ruïnes uitkwam. De eerste honderd meter van deze weg is vandaag volledig overgroeid. Sla beneden dan maar linksaf, een pad dat je snel het bos uit leidt. Je staat nu voor een uitgestrekte akker. Publieke weg nummer 42 van de gemeente Evrehailles-Yvoir volgt de rand van de akker naar links, jij doet dat ook met het grootste respect voor het werk van de landbouwer. Na een kleine 300 meter loopt weg nummer 42 verder rechtdoor maar diezelfde landbouwer heeft nu zelf weinig respect voor publieke eigendom want hij palmt met zijn akker het pad volledig in. Er zit niet veel anders op dan naar links te lopen, op de rand van akker en bos. Zo kom je weer op de aardeweg die je eerder ook al bewandelde.

Je moet nu terug naar de toegangsweg tot de ruïnes van het kasteel van Poilvache. Er is geen andere mogelijkheid dan terug te lopen langs dezelfde

weg. De asfaltweg naar de ruïnes vertakt zich. Links of rechts maakt niet uit, beide mogelijkheden komen snel weer samen. Wat verder is er nog een gelijkaardige splitsing in de asfaltweg maar je moet niet zo ver. Net na de grasweg rechts, waar je eerder op de wandeling naar boven kwam, verlaat je de asfaltweg aan de linkerkant. Tegenover een bank vertrekt namelijk een prachtig dalend pad dat je terug naar Houx brengt. Avonturiers kunnen een kortere weg nemen. Enkele meters ver op dit pad is er namelijk een klein zijspoor aan de rechterkant. Dat kan je nemen. Aan een splitsing van het pad neem je rechts. Waar je rechts een jagerstoren ziet, daalt het pad naar links de heuvel af. Voorbij een loerplaats is het pad niet meer zo duidelijk. Je moet hier naar links de heuvel afdalen, recht naar beneden. Net voor een afgrond vind je het spoor terug, je volgt het naar rechts en het brengt je beneden in de vallei. Hier heb je weer aansluiting op het gewone pad naar Houx.

